



Fellowship Day 2018

Kære gildespejdervenner!

”Det er en fin ting at vinde venner...”

Netop hjemkommet fra et herligt møde i den nordisk-baltiske underregion hører jeg den sang i mit hoved. Hvor er det en fantastisk chance at møde gamle og nye venner et sted, som flere af os lærte at kende lidt bedre. Her samledes vi i nogle dage fra alle de nordiske lande, fra Belgien, Holland, Tyskland, Storbritannien og Australien til et seminar om samarbejdet med spejderne, lege, museumsbesøg og en tur i parken. Vi kunne sidde og sludre med gamle venner, men fik også tid til at lære nye at kende. Og jeg tror ikke, at vi vil glemme afslutningen med lejrball i mødelokalet!

Vi mødes og vi skilles. Her i oktober sænker efterårsmørket sig over os. Men der er lys! I det forgangne år har vi mødt hinanden i forskellige sammenhænge, i mindre grupper og på store spejderlejre. Så nu, i tiden derefter glæder vi os ved de lyse minder, vi har fået. Snart vil fredsløset lyse til vores møder og i flere officielle sammenhænge. Det minder os om en opgave, vi har: at arbejde for fred mellem mennesker.

Venskab mellem mennesker, store og små, unge og gamle giver energi – energi til at gå videre og magte det, der af og til er hårdt. Du skal bekymre dig om dine venner! De kender dig og vil dig det godt. Ring til dem, send en sms eller endnu bedre: tag jer en kop kaffe sammen, hvis det kan lade sig gøre, og glæd jer over et møde, der giver jer begge noget!

Vi vil gerne være flere i vores gilde. Det sker bedst ved at mødes og lære hinanden at kende. At tale om, hvad vi gør og hvorfor! Alle kan være med og føle det fællesskab, vi har.

”- du kan gøre det nu!”

Varme gildespejderhilsner på Verdens Fellowship Day!

Gunilla Engvall

S:t Georgs gille i Västerås