



# BUDSTIKKEN

1. Herning Sct. Georgs Gilde nr. 4 november/december 2022/januar 2023

---

## Kommende arrangementer

- 23. november Fredslyset, se side 2
- 14. december Julegildemøde i Hardia, kl. 18.00 (gr. 1 (2)), se s. 3
- 18.januar 2023 Nytårgildehal i Hardia kl. 18.00 gr. 2(3)
- 1.2. møde for gruppeledere og udvalgsmedlemmer, Hardia, kl. 19.00
- 15.2. Gildemøde, Hardia, kl. 19.00 (gr. 3)



## Fødsels- og mærkedage

### Fødselsdage:

#### November

- 23 Karen Margrethe Jegsen
- 25 Nira Hove
- 28 Ingelise Ibsen

#### December

- 05 Lilly Johannesen
- 08 Gerda Schmidt
- 13 Elsebeth Brøcker

#### Januar

- 14 Jytte Nielsen

## Indholdsfortegnelse

- Kommende arrangementer s. 1
- Fødsels- og mærkedage s. 1
- Fredslyset s. 2
- Julegildearrangement s. 3
- Nyt fra grupperne s. 4-10
- Nyt fra redaktøren s. 11

# Fredslyset



**Fredslyset kommer til Herning**

**Onsdag den 23. november**

**Lyset modtages på pendlerpladsen ved Sunds kl.12.00-12.30**

**Hvis I ønsker at deltage, kan I få det nøjagtige tidspunkt af Birthe på tlf. 21361041**

**Ca. kl. 18.30 fakkeltog fra spejderhuset i Gjellerup til Gjellerup kirke, hvor det bæres ind kl. 19.00. Handlingen slutter ved kirken.**

**27.11. Fredslyset modtages i Fredens Kirke kl. 10.00**

**02.12. Fredslyset modtages på Aktivcentret, Brorsonsvej kl. 10.00**

**Alle er velkomne**

***Birthe Skjærbæk***

*Julegildemøde onsdag den 14. december 2022.*

*kl. 18:00*

*i Hardia*

*Aftenens program:*

*Kl. 18:00 – Velkomstdrik*

*Kl. 18:30 – Vi sætter os til bords og indtager en jule-  
tapas fra Mølstrup.*

*Kl. 20:00 – Banko med lille plade.*

*Kl. 21:00 – Kaffe og ostekage fra Mølstrup.*

*Kl. 22:00 – Nu er jord og himmel stille.*

*Medbring venligst en lille gave (max kr. 30,-) til bankospillet.*

*Pris: kr. 200,-*

*Vin /øl og vand til gildepris.*

*Tilmelding gruppevis til Jytte Nielsen fra gruppe 1*

*tlf. 60328960 senest den 5. december.*



# Nyt fra grupperne

## Udflugt gruppe 4

I gruppe 4 har vi beskæftiget os med broer.

Derfor var det også helt naturligt, at broer var målet for vores udflugt d. 26. august.

Vi kørte ud over Vrads og nød den flotte natur med de store arealer af blomstrende lyng.

Første stop var "Den genfundne Bro" ved Vestbirk.

Før vi gik ned til broen fik vi morgenkaffe.

Da broen blev bygget i 1899, var den Nordens højeste bro. I forbindelse med ændring af togenes sporvidde blev den dækket af en dæmning. I 2014 blev den gravet fri og restaureret. Det er en fantastisk flot konstruktion.



Næste stop var Norsminde. Oprindeligt et gammelt fiskerleje, der kan dateres helt tilbage til ca. 6.600 f.kr.

Frokosten blev indtaget på Norsminde Kro. Her kunne vi sidde ude og nyde udsigten over vandet.



Sidste stop på turen var i Århus ved "den uendelige brMed gode oplevelser om naturen og broeren - samt ikke mindst dejligt samvær gik turen herefter hjemad.

**Tak for en god dag.**



## Gruppe 5

### Gruppetur til Hornsherred 16. august 2022

Gruppe 5 var med 6 deltagere på ovenstående destination i anledning af, at Kaje gerne ville vise os den egn, han er vokset op i.

I 2 biler med klare aftaler om pausested drog vi østover i dejligt solskin, som gjorde os i højt humør til et par dejlige dage.

Det medbragte smørrebrød skulle nydes ved en shelterplads uden for Roskilde, men sådan gik det ikke, da denne plads kun fandtes på et kort.

Roskilde Domkirke blev gennemgået fra ende til anden med undersøgelser af de mange kongenavne på sarkofagerne samt læsning af de dertil hørende infoskilte.

Imponerende så meget man har gjort ud af vore konger (og nogle dronninger) efter deres død.

På Skibby Kirkegård så vi Jytte Lindecronas gravsted. Klokken var efterhånden nær 15.30, så det var tid til, at vi kunne indtage det medbragte smørrebrød. På en skyggefuld plads nær kirken havde vi tid til en god og lang frokostpause.

Det næste punkt på programmet var at finde hotellet, hvor vi skulle overnatte.

Kaje havde i forvejen reserveret plads på Femhøj hotel, anneks til Gerlev Hotel. Det var rigtig fine værelser indrettet i en tidligere skolebygning.

Aftenmenuen blev indtaget på selve hotellet, hvor det halve af egnens befolkning tilsyneladende var mødt op til stegt flæsk med persillesovs. Der var også mulighed for stjernesud, hvilket nogle af os bestilte.

Aftenen sluttede på Femhøj med lidt snak og aftenkaffe.

Morgenbuffeten var samme sted næste dag, så vi kunne sætte os til et dejligt "tagselvbord", inden vi tog fat på dagens program. Inden afrejsen kunne vi afregne for opholdet, hvilket efter standarden på stedet var særdeles rimelig.

Herefter kørte vi til Frederikssund, hvor Willumsens Museum ligger.

Vi brugte knap 2 timer på at studere og diskutere de forskellige kunstværker, hvor et stort relief helt klart var det mest markante kunstværk på museet.

Trods det gode vejr med høje temperaturer kørte vi derefter til Jægerspris, hvor Frederik d. 7 og Grevinde Danners sommerresidens gav os mulighed for at dykke ned i de historiske kendsgerninger.



Egentlig var det planen, at vi skulle se Kongeegen, men det blev slet ikke nødvendigt, da der på slottet var en gennemgribende beskrivelse af Danmarks ældste træ.

På foranledning af Grevinde Danner blev der oprettet et børnehjem, som i dag er lavet om til en børnehave i tilslutning Jægerspris Slot.

Sulten drev os hen til et lokalt spisested, som hedder ” Farmors Cafe.”

Gode snitter blev bestilt sammen med rigelige mængder af øl med en alkoholprocent på 0, hvilket var det stærkeste, vi kunne få der.

Kaje fortalte på turen om de steder, han havde boet og som sidste punkt på rundturen i Hornsherred besøgte vi godset Ryegård, hvor greven Johan Scheel tog imod os.

Vi fik en rigtig spændende rundvisning i hans private bolig samt en sightseeing rundt på godset med kort visit i Kørestalden. Stedet emmede af historie, som vi fornemmede ud fra det, greven fortalte. Der hørte vist nok ca. 1100 ha. jord til godset.

Det var nu tid til at vende næsen hjemad mod Jylland, som vi med en kaffepause ved Knudshoved, nåede først på aftenen efter et par særdeles indholdsrige dage i godt gruppeselskab.

### ***På Gruppens vegne, Kurt Linnebjerg***









### Nyt fra gruppe 3



Efter et langt tilløb med Corona, gruppeskift etc. tog gruppe 3 endelig afsted til Esbjerg den 10. oktober. Formålet var at besøge Esbjerg-gildet i deres klubhus på Bakkevej for at høre om deres gildeliv og udveksle erfaringer med det daglige arbejde i gildet, rekruttering af nye gildebrødre, forskellige aktiviteter og så videre. Gruppe 3 havde besluttet sig for en heldagsudflugt, så vi startede med at se Svend Wig Hansens Hvide Mænd som skuer ud i horisonten fra indsejlingen til Esbjerg. Derefter gik turen til Fiskerimuseet, hvor vi sammen med børnene så sælerne blive fodret. Her indtog vi også en fremragende frokost i museets café. Kl. 14.00 ankom vi som aftalt til Bakkevej for at hilse på repræsentanter fra Esbjerg-gildet. Vi besigtigede deres flotte klubhus med elevator og nye toiletter for derefter at drikke kaffe med æblekage og andet hjemmebag. Der var omgående en god stemning, og snakken gik så godt, at Mona flere gange måtte kalde os til orden, så vi kunne nå dagsordenen. Der var mange lighedspunkter mellem gilderne, bl.a. mht størrelse,

alder og vanskelighederne med at skaffe nye medlemmer. En forskel var dog, at Esbjerg-gildet selv ejer deres klubhus, den økonomiske forpligtelse bliver afhjulpet ved at leje det ud til fester og andre arrangementer, som dog ikke måtte være erhvervsmæssige.

Det var en dejlig inspirerende dag, og vi kan derfor kun opfordre andre grupper til at besøge forskellige gilder eller invitere gilder til Herning.

***Mariann***





Fra redaktøren

**Lilly har fået ny mailadresse:**

[lifijoha@outlook.dk](mailto:lifijoha@outlook.dk)

Bidrag til Budstikken er stort set uredigerede mht. layout og indhold.

**Bidrag til Budstikken 2023** sendes til [mariann\\_hansen@mail.dk](mailto:mariann_hansen@mail.dk) i word-format efter følgende plan:

Nr. 1 senest 10. januar

Nr. 2 senest 10. april

Nr. 3 senest 10. august

Nr. 4 senest 10. november

